



Kerkklanken

Kerkblad van de Hervormde Gemeente te Linschoten, juli – medio sept 2016

Eens was ik een vreemd'ling

Eens was ik een vreemd'ling voor God en mijn hart.
Ik kende geen schuld en 'k gevoelde geen smart.
Ik vroeg niet: "Mijn ziele, doorziet gij uw lot?
Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God?"

Al sprak daar een stem uit de heilige blaân
van 't Lam, met de zonden der wereld belaân,
ik zocht bij de kruispaal geen veilige wijk,
'k stond blind en van verre, in mij zelve zo rijk.

Ik deed als Jeruzalems dochters weleer,
ik weend' om de pijn van mijn lijdende Heer,
maar dacht er niet aan, dat ik zelf door mijn schuld
Zijn kroon had gevlochten, Zijn beker gevuld.

Maar toen mij God Geest aan mij zelf had ontdekt,
toen werd in mijn ziele de vreze gewekt.
Toen voeld' ik wat eisen Gods heiligheid deed.
Daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed.

Toen vlucht' ik tot Jezus. Hij heeft mij gered!
Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet!
Mijn heil en mijn vreugd' en mijn leven werd Hij.
Ik boog m', en geloofd', en mijn God sprak mij vrij!

Nu ken ik die waarheid, zo diep als gewis,
dat Christus alleen mijn gerechtigheid is.
Nu tart ik de dood, nu verwin ik het graf.
Nu neemt mij geen satan de zegekroon af.

Nu reis ik getroost onder 't heiligend kruis
naar 't erfgoed hierboven, naar 't Vaderlijk huis.
Mijn Jezus geleidt mij door d' aardse woestijn.
"Gestorven voor mij!" zal mijn zwanenzang zijn.

R.M. Mc Cheyne





Kerkdiensten en collecten

3 juli	9:30	Ds. B.M. van den Bosch	1. Kerk en eredienst
	18:30	Ds. B.M. van den Bosch	2. Shaare Zedek Ziekenhuis - Jeruzalem
			3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
10 juli	9:30	Prof. dr. M.J. Paul - Ede	1. Kerk en eredienst
	18:30	Ds. P. Vermaat - Veenendaal	2. Diaconie
			3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
17 juli	9:30	Ds. J.J. Verhaar - Krimpen a/d/ IJssel	1. Kerk en eredienst
	18:30	Ds. F. Wijnhorst - Katwijk aan Zee	2. Stichting Woord en Daad
			3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
24 juli	9:30	Ds. L. Schaap - Nijkerk	1. Kerk en Eredienst
	18:30	Prop. B.J.W. Ouwehand - Kampen	2. Steunfonds gemeenten Geref. Bond
			3. Onderhoud gebouwen
31 juli	9:30	Ds. W.M. Roseboom - Oudega	1. Diaconie
	18:30	Ds. A.C. Kortleve - Veenendaal	2. De Wingerd
			3. Onderhoud gebouwen
7 augustus	9:30	Ds. B.M. van den Bosch	1. Kerk en eredienst
	18:30	Ds. A. van Vuuren - Capelle a/d IJssel	2. Diaconie
			3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
14 augustus	9:30	Ds. B.M. van den Bosch - Afsl Tentdagen	1. Kerk en eredienst
	18:30	Ds. J.M. Tekelenburg - Reeuwijk	2. Plaatselijk Evangelisatiewerk (tent)
			3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
21 augustus	9:30	Ds. B.M. van den Bosch	1. Kerk en eredienst
	18:30	Ds. J.A.W. Verhoeven - Leerdam	2. GZB zomerzending deelgenoten
			3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
28 augustus	9:30	Ds. B.M. van den Bosch - Doopdienst	1. Diaconie
	18:30	Ds. B.M. van den Bosch- Voorb. H.Aavondm	2. Onderhoud gebouwen
			3. Uitgang: GZB
4 sept	9:30	Ds. B.M. van den Bosch- Heilig Avondmaal	1. Kerk en eredienst
	18:30	Ds. B.M. van den Bosch- Dankz H.Aavondm	2. IZB - Project Nieuwegein
			3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
		Kelken Heilig Avondmaal:	Shaare Zedek Ziekenhuis Jeruzalem
11 sept	9:30	Ds. L.J. Vogelaar - Den Haag	1. Kerk en eredienst
	18:30	Ds. B.M. van den Bosch	2. Stichting Woord en Daad
			3. Uitgang: Onderhoud gebouwen



Verjaardagskalender

In de periode tot medio september hopen de volgende gemeenteleden hun verjaardag te gedenken.

5 juli

Mevr. A.D. Nell – van de Heuvel
Strick van Linschotenstraat 17
3461 ED Linschoten

9 juli

Susanne Pak
Kromwijkerdijk 21
3448 HW Woerden

14 juli

Dhr. A.J.W. Schouten
Meidoornlaan 11
3461 ES Linschoten

29 juli

Dhr. G. van de Water
Roelof de Roverlaan 28
3417 BB Montfoort

5 aug.

Mevr. W. Romijn - de Graaf
Strick van Linschotenstraat 1
3461 ED Linschoten

17 aug.

Mevr. J.W. v.d.Wijngaard - Vermeulen
Str.v. Linschotenstraat 1
3461 ED Linschoten

19 aug.

Mevr. A.C. Schouten - van der Mel
Meidoornlaan 11
3461 ES Linschoten

27 aug.

Dhr. C.H. Maaijen
De Bleek 41
3417 TR Montfoort

8 juli

Mevr. K. Vroege - v.d. Vlierd
Strick van Linschotenstraat 1
3461 ED linschoten

11 juli

Mw. C.A. Hoogendoorn - van den Brink
G. v.d. Valk Boumanstraat 14
3461 EL Linschoten

16 juli

Dhr. G.J. Verweij
Strick van Linschotenstraat 16D
3461 EG Linschoten

3 aug.

Mevr. P.W. Bloemheuvel – de Jong
Dorpstraat 73
3461 CR Linschoten

8 aug.

Dhr. W. Gouderjaan
K.Linschoten W.Z. 7
3461 EA Linschoten

18 aug.

Dhr. A. van Os
Strick van Linschotenstraat 1
3461 ED Linschoten

20 aug.

Dhr. D. Oppelaar
Zuylenstraat 13
3454 ET de Meern

30 aug.

Dhr. P. de Koning
Korte Linschoten WZ 8
3461 EA Linschoten



Namens de lezers van de Kerkklanken hartelijk gefeliciteerd met uw verjaardag. Wij wensen u Gods zegen toe in het nieuwe jaar dat voor u ligt.



Van de kerkenraadstafel

Beeld- en/of geluidsopnamen rond bijzondere diensten

Er zijn van die momenten in het leven die je graag zou willen vasthouden. Speciale gebeurtenissen die je maar één keer in je leven meemaakt. Soms wil je ze vasthouden voor jezelf, soms voor een ander. De dag dat je trouwt is bijvoorbeeld zo'n moment. Die dag wordt door een fotograaf in foto's en tegenwoordig ook wel op video vastgelegd. Toch zijn er ook dan onderdelen die moeilijker zijn vast te houden. Zoals de woorden gesproken tijdens de huwelijksdienst. En de ervaring van Gods aanwezigheid in de dienst laat zich al helemaal niet vastleggen voor herbeleving.

Vastlegging huwelijksdienst

Het leek ons als kerkenraad goed om ook weer eens het actuele beleid en de visie rond vastlegging van bijzondere diensten zoals een huwelijksdienst in herinnering te roepen. Vanouds was het al mogelijk dat de fotograaf bij het binnengaan van de kerk foto's van predikant met bruidspaar maakte. Ook het maken van een aantal foto's voorafgaand aan de dienst in de kerk behoorde tot de mogelijkheden. In de dienst willen we dat niet zodat de dienst ongestoord zijn gang kan hebben, en alle aanwezigen hun aandacht daarbij kunnen houden. Want een huwelijksdienst is een eredienst, uitgaand van de plaatselijke gemeente, waarin de zegen van God en de verkondiging van Zijn Woord centraal staan.

Omdat de techniek niet stilstaat, is het ook al langer mogelijk om op het orgel balkon een statief te plaatsen om met videoapparatuur een beeldopname van de dienst te maken. Hiervoor dien je zelf in geschikte apparatuur te voorzien. De kerkenraad heeft inmiddels ook het besluit genomen om de camera boven de kerkenraadsbank hiervoor bruikbaar te maken. Technisch moet hiervoor nog e.e.a. worden aangepast. Deze camera heeft het voordeel dat de opname van dichterbij gemaakt wordt en de kwaliteit van het beeld ten goede komt. Verder is natuurlijk ook de geluidsopname van de dienst via de website van de gemeente te downloaden.



Aanvullend wil het college van kerkrentmeesters ook de wenselijkheid en mogelijkheid onderzoeken van videobeelduitzending in plaats van kerkradio. Omdat dit enige tijd vergt, zullen we t.z.t. hierover nader informeren. Als een a.s. bruidspaar videobeelden wil maken via de genoemde camera opstellingen dan kan dit in het huwelijksgesprek worden besproken.

Inmiddels heeft bijna iedereen de beschikking over een smartphone met foto en video camera. Hoewel in het dagelijks leven deze veelvuldig gebruikt wordt voor het vastleggen van allerlei momenten, willen we de erediensten hiervan vrijwaren. De eerdergenoemde mogelijkheden beschouwen we als voldoende om een passende blijvende herinnering vast te leggen. We doen op betrokkenen ook een beroep op medewerking om genodigde gasten uit familie- en kennissenkring eventueel hierop te wijzen.

Overige diensten

Hoewel minder vaak gevraagd, is het maken van een video opname bij een doopdienst via de vaste video opstelling ook mogelijk. In dat geval worden de doopouders verzocht dit in het doopgesprek kenbaar te maken. Dan kan dit ook met eventueel andere ouders die gelijktijdig laten dopen, besproken worden. Ook in deze erediensten verzoeken we geen foto's te maken tijdens de dienst. Voorafgaand aan de dienst of na afloop is het natuurlijk altijd mogelijk dat de doopouders een foto van zich laten maken met hun kind(eren). Na afloop ontvangen de doopouders ook een doopbewijs. Deze is enkele jaren geleden opnieuw vorm gegeven en ziet er weer up-to-date uit. Deze is het waard

om ingelijst te worden als een herinnering aan het moment dat de Heere God zichtbaar Zijn Naam verbond aan die van de dopeling.

Tenslotte ... over social media gesproken ...

De zondag is ons gegeven als een rustdag. Maar ook als een dag die apart gezet is om ons te richten op de dienst aan God. Wie de drukte van het dagelijks leven aan den lijve ervaart, die beseft de zegen ervan, te midden van een maatschappij waarin alles steeds sneller lijkt te moeten gaan. Kortom een dag om in ere te houden.

Een dag onthouding van niet-noodzakelijke social media is dan zeker het overwegen en toepassen waard. In het bijzonder tijdens de kerkdienst is het een goede zaak als we even afstand kunnen nemen van onze smartphone. Elk medium kan op een goede manier én op een verkeerde manier gebruikt worden. Dat was met de boekdrukkunst zo, dan is met televisie het geval, en hetzelfde geldt voor smartphones. Aan de ene kant is het heel goed mogelijk om bijvoorbeeld tijdens een kerkdienst uit de bijbel mee te lezen vanaf de smartphone. Aan de andere kant is het de vraag of we voldoende discipline hebben om ons af te schermen van berichten die ook dan binnen kunnen komen. Is het dan niet een keuze voor God om de boze geen kans te geven ons langs die weg af te leiden van waar het tijdens de dienst werkelijk om gaat?



Hopelijk ervaart u en jij de rust die een kerkdienst kan schenken, voor lichaam, ziel en geest!

Namens de kerkenraad, Harrie in 't Veld



Speerpunt Samen gemeente zijn seizoen 2016/2017

Twee jaar geleden liep we binnen onze gemeente het initiatief 'Tijd voor een Bakkie'. Dit initiatief stond in het kader van 'Samen gemeente-zijn'. Zoals u en jij wellicht nog wel weet was dit één van de vier speerpunten in het beleidsplan dat we in 2014 hebben vastgesteld. Afgelopen halfjaar hebben we als kerkenraad opnieuw stilgestaan bij dit thema.

Daaruit is een nieuw initiatief voortgekomen om weer op een andere manier verbindingen te leggen binnen het gemeentelven. Dat initiatief draait om een *jaartheme*. Het doel is om met dit centrale thema verbindingen te leggen tussen gemeenteleden door samen met eenzelfde thematiek bezig te zijn. Het jaartheme zal dan ook in de loop van het seizoen op verschillende manieren terugkomen in het gemeentewerk.

Het thema dat centraal zal staan is '*Vreemdelingschap*'. Daaronder vallen verschillende aspecten:

- 1) Christen-zijn in een seculiere wereld en cultuur
- 2) Vervreemding binnen de kerk en in de maatschappij
- En hoe houden wij elkaar vast in deze tijd?
- 3) Verwachting van een nieuwe hemel en aarde
- En wat betekent de eeuwigheid voor ons richting niet-gelovige familie en vrienden?
- 4) Vluchtelingen als vreemdelingen onder ons

In het komend jaar zullen we in KerkKlanken deze verschillende aspecten ook nader inhoud geven. Mooi is ook dat de Gereformeerde Bond, dit jaar het thema 'Vreemdelingschap en hoop' heeft gekozen. Dat biedt mogelijkheden om informatie en inzichten te benutten voor ons doel.

De kringen vormen in dit jaarthema een belangrijke schakel. Als voorbereidend comité hebben we enkele bijbelstudieboekjes geselecteerd die het beste bij het jaarthema aansloten. Daarbij is rekening gehouden met verschillende typen kringen. Met de kringleiders hebben we inmiddels besproken of zij hierop aan wilden sluiten. Bij een aantal kringen paste dat niet binnen het concept. Andere behandelen wel een boekje dat aansluit bij het jaarthema.



Het zou fijn zijn als ook meer mensen mee willen draaien op een van de kringen binnen gemeente. De Bijbel zegt het veelvuldig: bid en verdiep je in Gods Woord. Daar mogen we de vruchten van de Geest op verwachten. Op kringen vinden fijne gesprekken plaats waardoor er ook een onderlinge band tussen gemeenteleden ontstaat. Dat maakt ons in Christus één.

We zien het aantal deelnemers aan kringen terug lopen en dat baart de kerkenraad zorgen. Wellicht is het jaarthema een moment om voor het eerst of opnieuw in te stappen bij een van de kringen. Tijdens opening winterwerk is er de gelegenheid om op een informele manier kennis te maken met de kringen. Er zijn verschillende kringen die qua ledenaantal er graag enkele leden bij zouden willen hebben. Dus weet u welkom, en laten we ons zo met elkaar verdiepen in de Bijbel (en het jaarthema), en nadenken over wat God ons te zeggen heeft.

Een aantal hoofdstukken uit de geselecteerde boekjes zullen ook terug komen in de prediking. Het plan is om daar dan bijvoorbeeld ook een of twee keer tijdens koffiedrinken na de dienst op aan te sluiten met een nabespreking.

Over opening winterwerk gesproken... Tijdens de kerkdienst op de startzondag zal in de prediking ook aandacht gegeven worden aan dit thema.

Verder is de kringcommissie aangehaakt. Zij zullen enkele thema-avonden voorbereiden die aan dit jaarthema zijn gerelateerd. Arnoud Bosse vanuit de kringcommissie is contactpersoon voor dit initiatief.

Via de jeugdouderling en jeugdraad kijken we naar mogelijkheden om binnen het jeugdwerk dit thema terug te laten komen. Bijvoorbeeld door een vrije avond tijdens catechisatie hieraan te wijden.

Tenslotte verwachten we dat vluchtelingenopvang komend seizoen ook actueel zal worden in de burgerlijke gemeente Montfoort. Met de diaconie gaan we kijken welke praktische verbinding er met het jaarthema gelegd kan worden.



We hopen dat dit initiatief zal bijdragen aan het samen gemeente-zijn. Dat we goede gesprekken over de thema's die ons allemaal raken mogen hebben. Dat het verdieping van ons geloof mag geven en zo onze relatie met onze hemelse Vader versterkt mag worden.

Wordt vervolgd in de volgende KerkKlanken...

Namens kerkenraad ds B.M. van den Bosch, Gert-Jan van Halum, Harrie in 't Veld
Namens kringcommissie Arnoud Bosse

Kerkgeschiedeniskring

Alvast een bericht van de kerkgeschiedeniskring: deze gaat donderdag 15 september alweer van start. Als je na wilt denken over: waarom geloven we zoals we geloven en doen we de dingen zoals we ze doen, dan is de kring iets voor jou. Of als je verdieping zoekt en je wilt bezinnen op je wortels: weet je welkom. We komen zes keer per jaar op donderdagavond bijeen om teksten te lezen en te bespreken uit de eeuwenlange traditie van de kerk waar we als gemeente in staan. Elke bijeenkomst begint met een (met beeldmateriaal afgewisselde) inleiding over de periode uit de geschiedenis die aan de beurt is. Na een pauze bespreken we korte bronteksten uit die periode. De teksten worden tevoren toegestuurd (zo'n 15 pagina's totaal).

Komend seizoen staan de achttiende en negentiende eeuw op het programma. De periode waarin het tijdperk van de zogenaamde 'Verlichting' valt. Enerzijds een tijd van braafheid en deugd (zoals die in psalm 101 wordt bezongen), anderzijds een periode dat de Bijbel als openbaring van God onder druk kwam te staan. De 'moderne theologie' deed haar intrede deed en de protestantse kerk in Nederland scheurde. Meer weten? De eerste avond is op 15 september om 20.00 uur in De Wingerd.

Meer informatie en aanmelden bij Tera Voorwinden, tera@ar-voorwinden.nl, tel. 0348 481514. Als je je aanmeldt, krijg je tevoren de teksten die we bespreken.



Leeskring

Het leek ons goed weer eens wat te laten horen van de leeskring. Alweer zo'n ruim 10 jaar kome we zes keer per jaar bijeen bij de leden thuis. We laten ons inspireren door en wisselen van gedachten over recente publicaties en 'klassiekers'. Zo lasen we afgelopen jaar *De tovenaars en de dominee* van Henk Vreekamp, *Vreemdelingen en priesters* van Stefan Paas en *Geduld met God* van de Tsjechische priester en filosoof Tomas Halik. Maar ook romans als *Lila* van Marilynne Robinson en *De vierde vrouw* van Frans Willem Verbaas stonden op het programma. Verder lasen we de afgelopen jaren auteurs als Augustinus, C. S. Lewis, Dietrich Bonhoeffer, Tim Keller, Paus Benedictus XVI, Willem-Jan Otten en Tom Wright.

Zin om te lezen en leeservaringen te delen? Wees welkom. De volgende bijeenkomst is dinsdagavond 30 augustus. We bespreken dan *Onder de schaduw van uw vleugels*, dagboeknotities van Jochen Klepper (1903-1942). Deze Duitse predikant werkte in Berlijn en was getrouwd met een Joodse vrouw. Het werd voor hen steeds moeilijker om te leven en te werken onder het naziregime van Hitler. Op 10 december 1942 schrijft Jochen zijn laatste aantekening in het dagboek. Die nacht brengen ze zichzelf om. Op de laatste pagina van het dagboek staat: 'Wij sterven nu – ach, ook dat hebben wij bij God neergelegd. Wij gaan vannacht samen de dood in. Boven ons staat in de laatste uren het beeld van de zegende Christus, die voor ons strijdt. In diens aanblik eindigt ons leven.'



Meer info: Tera Voorwinden (tera@ar-voorwinden.nl – 0348 481514)

TENTKRANT

Tentdagen in Linschoten
10 t/m 12 augustus 2016

Voortgang

Inmiddels zijn de voorbereidingen al in volle gang, zijn de meeste verwerkingen, activiteiten en spellen bedacht en worden de voorbereidingen al getroffen.

In deze uitgave van de tentkrant komt u de volgende punten tegen:

- ~ Nog nodig
- ~ Dagthema's
- ~ Teamleden & medewerkers
- ~ Gebed gevraagd
- ~ De Facebook-pagina



Nog nodig

Voor de verwerkingen zijn we nog op zoek naar lege keukenrollen. Deze mogen ingeleverd bij Henriëtte (Waterviolier 98; Montfoort) of bij Judith (de Driesprong 44; Linschoten).

Dagthema's

Het overkoepelende thema van deze Tentdagen is: 'Aan tafel'. Iedere dag zullen we hier een dagthema bij hebben, daar zal het toneelstuk over gaan en het Bijbelverhaal bij passen.



Dag 1: Een tafel vol... geluk!

Zacheüs hoort dat Jezus bij hem in de stad komt en wil Hem graag ontmoeten, maar Zacheüs wordt er door de mensen niet doorgelaten en hij is te klein om over ze heen te kijken. Wat Jezus vervolgens doet, maakt de eettafel van Zacheüs een tafel vol van geluk.

Dag 2: Een tafel vol... verrassing!

De Emmaüsgangers lopen op weg naar huis, ze zijn verdrietig omdat Jezus gestorven en begraven is. Als er iemand naast ze komt lopen, zijn ze nog niet dat de opgestane Jezus is. Dit zorgt bij hun thuis voor een tafel vol verrassing.



Dag 3: Een tafel vol... feest!

Een vader heeft 2 zoons, maar de jongste zoon wil graag zijn eigen leven gaan leiden. Hij vraagt zijn vader om geld en vertrekt. Als zijn leven toch niet loopt zoals hij gedroomd had, wil hij weer terug naar zijn vader. Die terugkomst zorgt voor een tafel vol feest.



Teamleden en medewerkers

We zijn blij om te kunnen melden, dat we inmiddels ons team compleet hebben. Heeft u nog vragen, ideeën of iets dergelijks, neem dan gerust contact met ons op:

Voorzitter: Lise Gelderblom

Technische Dienst: Florus Vroege en Pieter Ockhuijsen

Keuken: Lydia van der Weijde

Inhoudelijk: Marjanne van Eijk en Roel Bouwmeester

PR: Joachim Verduijn

Middagen: Aart-Jan Rietveld en Judith van Dijk

Verwerkingen: Janneke van der Hoeven, Henriëtte Bosse en Rebecca Bangert.

Daarnaast zijn we blij om te merken dat al veel medewerkers zich aangemeld hebben om ons te komen helpen, want zonder jullie kunnen wij deze Tentdagen niet houden!

We zijn echter nog steeds op zoek naar mensen (iedereen van 13+ is van harte welkom):

- ~ Op maandag, dinsdag en/of zaterdag: om te helpen met opbouwen, inrichten en afbreken van de tent.
- ~ Op woensdag, donderdag en/of vrijdag in de keuken of als medewerker bij de kinderen.
- ~ Daarnaast hebben we bakkers nodig voor de pannenkoeken (eten de kinderen op woensdag) of 'lekkers voor bij de koffie' (voor na de afsluitedienst op zondag).

Kunt u/jij helpen bij een van de bovenstaande taken, geeft u zich/geef jij je dan op via: hervormdlinshoten.nl/tentdagen of mail naar tentdagenlinshoten@gmail.com.

Gebed gevraagd

De tentdagen kunnen niet worden voorbereid en uitgevoerd zonder de hulp van onze God en Vader. Wilt u daarom meebidden voor gezegende en goede voorbereidingen en voor gezegende en mooie tentdagen, waarbij we de kinderen, maar ook volwassenen mogen vertellen over wie God voor hen wil zijn en dat Hij ook in hun leven wil werken.



Onze Facebook-pagina

Sinds vorig jaar is er een Facebook-pagina voor de tentdagen. Via deze pagina kunt u het laatste tentnieuws lezen en leuke foto's bekijken. Ga naar: facebook.com/tentdagenlinshoten



Contact: tentdagenlinshoten@gmail.com



Zendingencommissie

Deelgenotenproject Hart4Rwanda

Hart4Rwanda



van HARTE
netwerken

Nieuws van Martin en Marleen 't Hart

Op zondag 22 mei hebben we als gemeente kunnen kennismaken met Martin en Marleen 't Hart. Zij mochten in de ochtenddienst een gezicht geven aan ons nieuwe deelgenotenproject Hart4Rwanda, 'van HARTE netwerken'. De dienst werd geleid door dr. M. van Campen. Na de dienst gaven Martin en Marleen een presentatie in de Wingerd om nader uitleg te geven over hun missie.

Op 12 juni mochten wij (leden van de zendingencommissie) aanwezig zijn bij de uitzendingdienst in de Sionskerk van de thuisgemeente van Martin en Marleen te Veenendaal. Het was een indrukwekkende dienst. De rode draad die zowel bij dr. M. van Campen als bij ds. P. Hoogendam door de dienst liep was dat wij allen geroepen worden om een zending te zijn. Je bent zending of een zendingenveld.

Er mocht als gemeente een "JA" gezegd worden op de belofte om het zendingsechtpaar te ondersteunen door meelevens, gebeden en gaven. Dit doet een beroep op een ieder van ons. Laten we dit niet naast ons neerleggen maar ons van harte inzetten om hier gehoor aan te geven.

Na de prediking was er de handoplegging en zegen gegeven door:
Ds. P. Hoogendam, predikant van de thuisgemeente,
Ds. J. van Oostende, vader van Marleen,
Diaken A.C. van de Haar, namens de ThuisFrontCommissie en kerkenraad,
Ds. J.P. Ouweland, predikant namens de GZB.

Na de dienst mochten we Martin en Marleen de hand geven en Gods onmisbare zegen toewensen.
Ga met God en Hij zal met u zijn. In tijden van vreugde, maar ook bij tegenslag en verdriet; de woorden van ds. P. Hoogendam.

16 juni jl. zijn Martin en Marleen naar Rwanda vertrokken.



We houden u zoveel mogelijk op de hoogte via de nieuwsbrieven en blogs die de GZB presenteert. U kunt ook de ontwikkelingen van Martin en Marleen volgen op:

www.gzb.nl/hart4rwanda
[facebook/hart4rwanda](https://facebook.com/hart4rwanda)

Nieuwsbrief van Martin en Marleen 't Hart

Mei 2016

NUMMER 1



Mwaramutse! mumezute? Amakuruki?

Bent u nog in leven? Hoe gaat het met u? Welk nieuws?

Naar Rwandees gebruik groeten we u drie keer voordat we u op de hoogte brengen van ons laatste nieuws.

Naar Rwanda

Wij zijn Martin en Marleen 't Hart. Samen hopen wij D.V. 12 juni 2016 uitgezonden te worden naar Rwanda. Onze kinderen staan inmiddels op eigen benen en blijven in Nederland. Naast onze kleinkinderen zullen we ze zeker gaan missen.

We worden uitgezonden vanuit de Hervormde Gemeente rondom de Sionskerk in Veenendaal. We gaan in Kigali, de hoofdstad van Rwanda wonen.

Martin heeft een bedrijfskundige IT-opleiding en ervaring met het structureren van Informatie Technologie (IT) in een internationale omgeving.

Marleen heeft in het basisonderwijs verschillende taken vervuld zoals: intern begeleider; remedial teacher en leerkracht. Haar creatieve en muzikale vaardigheden zet ze in op allerlei manieren in gezin, kerk, school en maatschappij.

Onze kennis en ervaring hopen we van harte te delen om zo dienstbaar te zijn aan de opbouw van Gods Koninkrijk.

Rwanda

Google op "Rwanda" en de eerste resultaten gaan over de genocide in 1994, waarbij zo'n 1 miljoen mensen zijn omgekomen. Deze genocide heeft diepe sporen in de samenleving achtergelaten. Zo is 55% van de bevolking jonger dan 18 jaar.

Rwanda heeft een prachtige natuur en wordt ook wel het land van de duizend heuvels genoemd. Veel Rwandezes wonen in deze heuvels en werken op hun akker. De akkers leveren niet genoeg op om van te leven waardoor er een trek is naar de steden, zoals de hoofdstad Kigali. Voor jongeren zijn hier weinig mogelijkheden om een bestaan op



te bouwen. Met het oog daarop ontwikkelt de regering plannen om Rwanda hét IT-land van Afrika te maken. De Anglicaanse kerk, die in het centrum van Kigali aanwezig is, ziet een kans om hierbij aan te sluiten en IT in te zetten om jongeren met het Evangelie te bereiken.

Van harte netwerken

Wij worden naar Rwanda uitgezonden om ons, met onze eigen capaciteiten en talenten, in te zetten voor de Anglicaanse Kerk. Kort nadat we onze cv hebben opgestuurd naar de bisschop van de diocese Kigali kregen we een mail terug. In hoofdletters schrijft hij: **“We need this couple!”**.

Hartverwarmend!

In de omschrijving van de opdracht springen er twee punten uit: Help onze 53 predikanten om de IT-middelen beter te gebruiken en adviseer ons bij het invulling geven aan onze missie om jongeren met het Evangelie te bereiken middels IT. Met een christelijke visie op het gebruik van IT kan een basis gelegd worden op de scholen.

Het gebruik van Informatie Technologie wordt in Rwanda steeds belangrijker. Ook hier hebben veel jongeren een smartphone of tablet. Martin kan zijn kennis van IT gebruiken om de Anglicaanse kerk te helpen het Evangelie te verbreiden. Marleen kan zich inzetten voor leerlingenzorg en haar creatief en muzikaal talent benutten in school en kerk.

Samen met de bisschop en predikanten willen we de opdracht vorm en inhoud geven.

Ds. Manasseh Tuyizere zal onze gids zijn. Hij zal ons wegwijs maken in de kerk en de Kigali diocese (classis).

Zendingswerkers..... Je krijgt ze cadeau!



Pinksteren 2016, voorin de Sionskerk in Veenendaal staan 4 enorme cadeaus. Kinderen helpen de ouderling de cadeaus open te maken. De gemeente kijkt toe en tot hun grote verbazing komen er zendingswerkers uitgekropen.

Samen met een ander zendingsechtbaar zijn wij door God aan de Sionskerk cadeau gegeven. Het is wennen om een cadeau te zijn. We vertrouwen dat God ons leven zo zal gebruiken dat Zijn Koninkrijk gebouwd wordt. Voor ons, als gemeenteleden van de Sionskerk baant God een weg via het kruis van Christus naar de gemeente van St. Etiënne in Kigali in Rwanda. Zo maakt God, onze Vader, het mogelijk om elkaar wederzijds op te bouwen in het geloof. Dat is “Kruisbestuiving”!

Inmiddels zijn er meer verbindingen gelegd. Samen met Ter Aar, Ommeren, Linschoten, Meteren, Est en Kamperveen willen we wereldwijd gemeente zijn. Ook voor hen mogen wij een cadeau zijn.

God, de Gever, heeft met veel liefde en zorg dit cadeau uitgekozen. In de wetenschap dat onze liefdevolle Gever precies weet wat we nodig hebben, nodigen we elkaar uit om dit prachtige cadeau uit te pakken. We mogen ervan uit gaan dat we ontdekken hoe schitterend dit cadeau is. Van harte zullen we 't wereldwijd delen en elkaar enthousiasmeren. Dat is genieten. Dat is met een hart overvol van dankbaarheid opzien naar onze liefdevolle Gever. Zendingswerkers zijn een cadeau. Dat is zo bijzonder, een heel groot wonder!

Cycling

We zijn hartstochtelijke fietsers. Op de vraag van het verhuisbedrijf wat we mee willen nemen, was dan ook ons eerste antwoord: de fietsen! Uit alle informatie over Rwanda blijkt dat er goed gefietst kan worden. Bergen en slechte wegen houden ons niet tegen.

Onze fietstrektochten hebben ons geleerd om alleen het hoognodige mee te nemen. Fietstassen kunnen niet eindeloos gevuld worden. Deze ervaring komt nu goed van pas. Het helpt om uit de enorme hoeveelheid die we in huis hebben goede keuzes te maken. Wat we in

ieder geval aan bagage meenemen naar Rwanda zit vooral in ons hart en hoofd. Heel handig is het digitaliseren van boeken, cd's en foto's. Veel gaat er zo compact mee.

Ondertussen wordt het wel duidelijk dat er de komende weken nog het een en ander gescheiden moet gaan worden. Dat is ook cycling, maar dan anders.



Bron: www.gzb.nl/hart4rwanda

Zomerzendingen

De opbrengst van komende Zomerzendingen is bestemd voor ons nieuwe deelgenotenproject 'Hart4Rwanda' van Martin en Marleen 't Hart.

Terugblik GZB-dag, zaterdag 11 juni 2016

“Wat een bemoedigende dag! We horen zoveel negatieve verhalen over de kerk in Europa, maar vandaag was er een ander geluid.” Dit zei één van de bezoekers van de GZB-dag na afloop en dat is precies wat de GZB met deze dag wilde: een bemoedigend geluid uit de kerk van Europa laten horen. Want er zijn zóveel verhalen van hoop, bijvoorbeeld uit Frankrijk, waar in hartje Parijs een gemeente is gestart. Of uit Albanië, ooit het meest communistische land ter wereld. Nu ontstaan er nieuwe kerken. Mensen die tot geloof komen willen het aan iedereen vertellen. In de vrouwengevangenis van de hoofdstad Tirana beginnen vrouwen een nieuw leven. “Liever in de gevangenis met God, dan erbuiten zonder Hem.” Verhalen van hoop, uit een werelddeel waar veel mensen God niet meer nodig lijken te hebben. God wil met ieder mens opnieuw beginnen!

Op de website van de GZB (www.gzb.nl) kunt u foto's bekijken. Ook kunt u het ochtend- en middagprogramma terugzien.

Nieuw AVE-magazine

De GZB heeft weer een nieuwe AVE uitgebracht. Na het grote succes van de vorige kon een opvolger niet uitblijven! De nieuwe Ave gaat over vakantie en staat weer vol met verhalen en ideeën uit de landen waar de GZB werkt. In deze Ave geven zendingswerkers toeristische die je in geen enkele vakantieboek tegenkomt, lees je ervaringen van vrouwen die vaak alleen reizen en krijg je inspirerende ideeën voor vakantiezonagen. Ave kan dus mee in uw koffer. Natuurlijk is 't ook een heel leuk blad voor lekker thuis op de bank. Met Ave maakt u uzelf maar ook een ander blij.

En met uw bestelling via www.gzb.nl/doe-mee/bestel-ave steunt u meteen het zendingswerk (€ 3,25 per magazine).



Met vriendelijke groet, de Zendingencommissie



Jong voor oud, en oud voor jong!

*We gaan voor een toekomstbestendige Wingerd,
maar ook voor de virtuele fiets voor de ouderen*

Naast de vele koopjes, verse bloemen, tompoucen, oliebollen, sjaals, beenmode, boeken en wat al niet meer, is er ook een demonstratiefiets aanwezig.
Kom het zelf beleven!

Een markt (opbrengst) voor iedereen

U bent er toch ook bij?

*10 september, Hoge Werf, van 10.00 uur tot 15.00 uur
(zie achterzijde voor inleverdata)*

NaZ  merMarkt 2016

Linschotens project 'Virtueel Fietsen' voor bewoners van het nieuwe verpleeghuis

Interactief fietsen door prachtige landschappen en bekende steden.

Zoals u weet wordt er in ons dorp een nieuw verpleeghuis gebouwd. Het huis biedt aan 34 bewoners de mogelijkheid om er beschermd te wonen met 24 uur zorg, verpleging en behandeling. Deze woonvorm is bedoeld voor de meest kwetsbare dementerende ouderen en voor mensen met ernstig lichamelijke beperkingen.

Doel van het project

Verhuizen naar een beschermde woonvorm is zeer ingrijpend en betekent het loslaten van zelfstandigheid, zelfredzaamheid, eigen keuze vrijheid en bewegingsruimte. Het verlies van deze levensfuncties geeft gevoelens van verlies, rouw en isolement. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het niet aanbieden en stimuleren van eigen restvermogen, zoals bewegen en het stimuleren van de zintuigen, leidt tot versnelde afname van lichamelijke, mentale vermogens, het verlies van sociale contacten en buitenwereld. Erbij horen, herkennen, herinneringen, effe weg op de virtuele fiets samen met de ander, 'naar buiten' geeft een beleving van ruimte en vrijheid. De cliëntenraad van de Lindescote wil samen met familieleden en met u een bijdrage leveren aan het welzijn van deze mede dorpsbewoners. Door het mogelijk maken van virtueel fiets plezier.

Wat is een virtueel fietsen?

Kort gezegd bestaat de fiets uit twee onderdelen.

Eén: een veilige aangepast bewegingsapparaat dat geschikt is voor mensen met beperkte mogelijkheden. Twee: een beeldscherm met ingebouwde software voor zeer gevarieerde interactieve fietstochten. De 'fiets' en het scherm zijn door sensoren met elkaar verbonden. Door te trappen wordt de reis in gang gezet in geselecteerde fietsgebied. Als we het mee mogen maken, kunt u op de Nazomermarkt van 10 september zelf dit fietsplezier ervaren!



Lunchconcerten

Deze zomer zal voor de zesde keer, de (historische) kerken van Linschoten en Montfoort opengaan voor het publiek. Vanaf zaterdag 2 juli, zullen elke zaterdag en woensdag van 12.00-16.00 uur ook "onze" kerk zijn deuren openen. Dit gaat de hele zomer door tot en met monumentendag 10 september. Tevens zal er na de klok van 12 uur, een mini/lunch concert gegeven worden, vaak door jonge musici. Dit wordt georganiseerd door Warno Ruting.

U als gemeenteleden kent ons kerkgebouw, maar weet u ook de historische gegevens van onze kerk? Op eerder genoemde dagen zijn gidsen (gemeenteleden) aanwezig, die u daar meer over kunnen vertellen. Tevens is er een boekje samengesteld, door onze koster Geurt van Apeldoorn, met veel informatie over de kerk van Linschoten. Deze kunt u gratis meenemen.

De mini/lunch concerten bezoekers en andere geïnteresseerden komen uit de hele regio, maar ook uit Linschoten die nog nooit in de kerk geweest zijn. Gemeenteleden kunnen ook met familie en/of vrienden, een rondleiding voorstellen, als zij in Linschoten te gast zijn. Dit geeft vaak weer de gelegenheid om hierover een gesprek(je) te voeren met elkaar. Iemand vroeg eens "wat gebeurt hier s 'zondags", de historie leidt dan naar een ander gesprek.

Wij hopen u en veel bezoekers te mogen ontmoeten, in de kerken van Linschoten en Montfoort en ook de molen in Montfoort is open, op dezelfde tijden.

Een muzikale groet van de gidsen en musici.

Agenda

2 Juli	Inleveren spullen NaZomerMarkt (Engherzandweg 37)	9.30 – 11.00 uur
3 Juli	Koffiedrinken na de dienst	
4 Juli	Collectemunten verkrijgbaar	20.30 – 21.30 uur
6 Juli	Kerkenraadsvergadering - preekbespreking	19.45 uur
6 Aug	Inleveren spullen NaZomerMarkt (Engherzandweg 37)	9.30 – 11.00 uur
10-12 Aug	Tentdagen	
24 Aug	Kerkenraadsvergadering	19.45 uur
3 Sept	Inleveren spullen NaZomerMarkt (Engherzandweg 37)	9.30 – 11.00 uur
5 Sept	Collectemunten verkrijgbaar	20.30 – 21.30 uur
10 Sept	Nazomermarkt	10.00 – 15.00 uur
15 Sept	Kerkgeschiedeniskring	20.00 uur
18 Sept	Opening Winterwerk	

Alvast om rekening mee te houden voor de volgende uitgave zodat alle activiteiten voor het nieuwe seizoen 2016/2017 weer in KerkKlanken vermeld zullen staan ...:

*Inleverdatum kopij KerkKlanken
uiterlijk **zaterdag 3 september**
via mail: fam.intveld@hetnet.nl of via Schagen 2*

*Deze uitgave verschijnt op D.V. 11 september
(en zal gelden voor de periode medio september tot eind oktober).
Het winterwerk start D.V. 18 september.*



Jij daar! – Poplezingen 2016

Muziek is niet neutraal. Het is de drager van een boodschap. In de popmuziek is die vaak platvoers en/of erotisch/seksueel getint. Ook in het Nederlandstalige genre.

Stichting Jij daar! uit Leersum wil christelijke jongeren daarom in woord en beeld confronteren met de muziek waar zij naar luisteren.



Vanaf vrijdag 8 april start een nieuwe serie poplezingen. Een daarvan is op D.V. 16 september in de Aula van de Goudse Waarden (Heemskerkstraat 105, Gouda).

Zie ook <http://www.jijdaar.nl/>