



# Tentkrant

21 tot 23 augustus

## Intro

## TENTDAGEN 2013

De zomer nadert gestaag en wij zijn als team een aantal keer bij elkaar geweest en met de voorbereidingen begonnen. Hoogste tijd om u nu op de hoogte te brengen.

Thema van dit jaar is “Té gek”.

## In dit nummer:

### Intro

### Thema

### Bijbelverhalen

### Waarom Tentdagen?

Alle info over de tentdagen en het aanmeldformulier is terug te vinden op: [www.hervormd.linschoten.nl](http://www.hervormd.linschoten.nl)

De tentdagen worden dit jaar van 21 tot 23 augustus gehouden en er is een afsluitdienst op D.V. zondagmorgen 25 augustus.

Maarten van Eijk:	Voorzitter
Florus Vroege:	Technische dienst
Lise Gelderblom:	PR
Jacolien van Dijk:	Keuken
Marjanne van Eijk:	Inhoudelijk
Wendy van Butselaar:	Inhoudelijk
Janneke van der Hoeven:	Creatief
Gabor Locht:	Creatief
Annemieke Ruting:	Middag
Leonie van Dijk:	Middag



## Thema: Té gek!

De centrale gedachte van de tentdagen is: God redt! Vanaf het eerste moment heeft God beloofd: Ik zal de wereld redden uit de macht van het kwade. God gaat een weg met een ieder van ons door een nieuwe start te maken. God vraagt ons om stappen te zetten. Stappen in geloof. In de Bijbel zien we vaak dat mensen een opdracht krijgen die eigenlijk ‘Té gek’ is om te doen.

Wie bouwt er een boot waar geen water is? Wie stapt er uit een boot op het water? Wie staat er op met verlamde benen? Dat doe je niet, dat is té gek.

Maar toch deden deze mensen het omdat ze de Opdrachtgever vertrouwden. Omdat ze wisten dat God het goede met hen voor had. Hij heeft hun redding op het oog.

En dat is: ‘Té gek!’, iets beters kun je je niet bedenken.

De Bijbelverhalen die we deze tentdagen gaan behandelen laten zien dat God redt!



Op woensdag 21 augustus : Noach bouwt een ark (Genesis 6-9).  
'God redt door een nieuwe start te maken'.

Op donderdag 22 augustus: Petrus loopt over het water (Matt 14:22-33)  
'God redt door je te helpen in moeilijkheden'.

Op vrijdag 23 augustus: Een verlamde man kan weer lopen (Hand 3:1-26)  
'God redt door je te genezen'.

## Waarom Tentdagen?

Net als voorgaande jaren willen we met u stilstaan bij het doel van de Tentdagen. Wij willen door middel van de tentdagen het evangelie uitdragen aan onkerkelijke, randkerkelijke en kerkelijke kinderen en ze op het spoor van Christus en de gemeente zetten. Daarnaast zijn de tentdagen samenbindend voor onze eigen gemeente en kunnen we ook iets van het 'gemeente zijn' uitstralen in ons dorp.

De tentdagen vinden plaats in een sfeer van veiligheid en gezelligheid, waar de kinderen worden bevestigd in wie ze zijn: waar er naar hen wordt gekeken met de ogen van Christus.

Alle onderdelen zoals zingen, een verhaal vertellen, spelletjes, samen eten en bidden zijn erop gericht iets van de liefde van Jezus Christus door te geven.

Voor ons als team is het naast alle voorbereidingen voor het programma ook een tijd van bezinning op het thema, maar ook rondom de vraag:

Hoe bereiken we zoveel mogelijk kinderen met deze boodschap.



**Wilt u in uw gebeden aan ons denken en het tent-evangelisatiewerk opdragen aan God?**

Rest ons nog als laatste u te wijzen op het aanmeldformulier waar u en jij zich kunt opgeven als medewerker.

De tentdagen komen mede tot stand met uw en jouw hulp.

Geef u daarom op als medewerker!