

TENTDAGEN 2011

De voorbereidingen voor de Tentdagen 2011 zijn alweer in volle gang. De hoogste tijd dus om u op de hoogte te brengen van onze plannen.

Het thema dit jaar is “...*écht wel!*”.

De data zijn D.V. 3, 4 en 5 augustus en er is een afsluitingsdienst in de Kerk op zondagmorgen 7 augustus.

Als team willen wij ons aan u voorstellen:

Maarten van Eijk	: Voorzitter
Florus Vroege	: Technische Dienst
Marjanne van Eijk	: Vertelling & Toneel
Judith van der Kruijt	: Vertelling & Toneel, Spel
Annemieke Ruting	: Creatief, penningmeester, Spel
Scheltine de Jong	: Creatief
Jacolien van Dijk	: Keuken
Sifra van de Water	: PR

Het thema is “...*écht wel!*”

Volgens Van Dale is vertrouwen: ‘geloof in iemands goede trouw en eerlijkheid’. Je gaat ervan uit dat iemand die jij vertrouwt, eerlijk en trouw is. Dat diegene zal doen wat er wordt verwacht en is afgesproken.

Je krijgt vertrouwen in iemand door jouw positieve ervaringen met het gedrag van de ander. Die ander houdt zich aan zijn woord, doet wat hij zegt. Voor het opbouwen van vertrouwen zijn meestal meerdere positieve ervaringen nodig en soms wat langere tijd. Je maakt iemand mee, hoort verhalen over die persoon en je ziet dat diegene doet wat hij zegt. Hij blijkt transparant, eerlijk en betrouwbaar. Zo groeit langzaam je vertrouwen.

Hetzelfde geldt voor vertrouwen op God (Jezus). Als je zegt dat je op God vertrouwt, dan geloof je dat Hij doet wat Hij zegt. Dat Hij degene is over wie je hoort en leest. Je vertrouwen kan in Hem groeien.

Het onderwerp ‘vertrouwen’ is verpakt in het thema ...*écht wel!* Het is een gevleugelde uitspraak onder kinderen. Het is een reactie op wat iemand zegt. Als een vriendje zegt: ‘Je lust vast geen patat’, grote kans dat het kind tegen wie het vriendje

Waarom Tentdagen?

We willen door middel van de tentdagen het evangelie uitdragen aan onkerkelijke, randkerkelijke en kerkelijke kinderen en ze op het spoor van Christus en de gemeente zetten. Daarnaast zijn de tentdagen samenbindend voor onze eigen gemeente en kunnen we ook iets van het “gemeente-zijn” uitstralen in ons dorp. De tentdagen vinden plaats in een sfeer van veiligheid en gezelligheid, waar de kinderen worden bevestigd in wie ze zijn; waar naar hen wordt gekeken met de ogen van Christus. Alle onderdelen zoals zingen, een verhaal vertellen, spelletjes, samen eten en bidden zijn erop gericht iets van de liefde van Jezus Christus door te geven.

De tentdagen worden gehouden op 3 t/m 5 augustus 2011.

spreekt, zal zegen: écht wel!

In *écht?* zit de twijfel, de vraag: zal ik de stap in vertrouwen wagen? Is Jezus te vertrouwen? Is het waar wat Hij zegt? In *wel?* zit de overtuiging dat het waar is wat Jezus zegt. De aanmoediging om je vertrouwen op Jezus te stellen. Wel doen door!
Wij mogen de kinderen vertellen dat God wil dat ze Hem leren vertrouwen.

De Bijbelverhalen:

Op woensdag 3 augustus wordt het verhaal van de bruiloft te Kana verteld. Wie doet wat Hij zegt merkt dat er wonderen gebeuren. Vertrouwen op Jezus wordt niet beschaamd.

Op donderdag 4 augustus wordt het verhaal van de Wonderbare Spijziging doorgegeven.
Als je op Jezus vertrouwt zorgt Hij dat je écht genoeg hebt!

Op vrijdag 5 augustus gaat de vertelling over de Bergrede. Als je Jezus leert kennen als je Verlosser je écht gelukkig wordt.

Oproep:

De voorbereidingen zijn alweer begonnen maar over de spelmiddag is nog niet zoveel bekend. Toch willen al een oproepje doen! Vanuit de HGJB is een nieuw, evangeliserend spelonderdeel bedacht.

Om met de kinderen op een speelse manier het Bijbelverhaal nog eens te bespreken. Dit lijkt ons een bijzonder goed onderdeel waar we graag gebruik van willen maken maar voor dat onderdeel moet er een speciaal kleed genaaid worden dus daarom deze vraag:

Wie heeft er de vaardigheid, tijd en zin om voor ons een groot kleed te maken?

U kunt zich melden bij Annemieke Ruting, tel 499556 of mail naar: annemiekeruting@live.nl

Heeft u vragen dan hoor ik dat graag.

Voor ons als team is het naast alle voorbereidingen voor het programma ook een tijd van bezinning op het thema, maar ook rondom de vraag: hoe bereiken we zoveel mogelijk kinderen met Gods boodschap.

Wilt u in uw gebeden aan ons denken en het tent evangelisatiewerk opdragen aan God?

Rest ons nog als laatste u te wijzen op het aanmeldingsformulier, waar u en jij zich kunt opgeven als medewerker.

De tentdagen komen tot stand met uw hulp. Geef u daarom op als medewerker!